



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΝΕΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΕΣ

www.orthodoxyicons.com

Παπαδοπούλου Λιάνα/ Αι. Λυκείου/ Υλικό

Τι γνωρίζουμε ήδη για την Ενότητα:

- Την έννοια «Αίρεση» ως τη θεληματικά εγωιστική αυτοαποκοπή 1. από τη ψυχοσωματική μας φύση, 2. το συνάνθρωπο, 3. τον Τριαδικό Θεό, 4. τη κτίση ολόκληρη- Η διάσπαση του «**ολου ανθρώπου**». (Δ.Ε. 1,2,17)
- Ο άνθρωπος είναι πλασμένος ως «**Εικόνα Θεού**» (Δ.Ε.6)
- Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να οδηγήσει τον **ψυχοσωματικό** άνθρωπο από το «κατ' εικόναν» στο «καθ' ομοίωσιν», ο στόχος. (Δ.Ε.6,8)
- Η διπλή κίνηση της Εκκλησίας: 1. Αγαπητική φροντίδα προς το ασθενές μέλος 2. Παροχή πνευματικής αντιβίωσης προς το υπόλοιπο Σώμα (παροχή φροντίδας και άμυνας)

ΕΙ ΟΥΝ ΕΓΩ ΕΝΙΨΑ ΥΜΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ...
(ΙΩ. 13,14)

ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ

Πρότυπο του «όλου ανθρώπου»
η Αγία Τριάδα.

Πρότυπο
θυσιαστικής
αντιπροσφοράς ο
σαρκωμένος Θεάνθρωπος

ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΣ

Ο «άλλος»
ως «Εικόνα
Θεού»

ΆΝΘΡΩΠΟΣ

Ισοτιμία
Φιλαδελφία

- Ευθύνη
- Αυτογνωσία
- Αγαπητική ελευθερία
- Όρια
- Άμυνα

ΆΝΘΡΩΠΟΣ



Τι γνωρίζω στο σημερινό μάθημα για το Θέμα:

Σύγχρονες κοινωνίες: η βασιλεία του **α-πρόσωπου**





Απολυμένοι



UNEMPLOYMENT



Απολυμένοι...
Ανεργία...
Χαρατσιλα...
Μισθοί & Συντάξεις
Πείνας...
Φτώχεια & Εξαθλιωση!!



ΑΝΕΡΓΟΙ





~~Ζητείται
Υπάλληλος~~



ZHTTEITAI EATPIA

« Υπήρχαν όμως και ψευδοπροφήτες ανάμεσα στους Ισραηλίτες, όπως κι ανάμεσά σας θα υπάρξουν ψευδοδιδάσκαλοι. Οι άνθρωποι αυτοί θα διασπείρουν στην κοινότητά σας αιρετικές διδασκαλίες που οδηγούν στην απώλεια, και θα απαρνιούνται τον Κύριο που τους ελευθέρωσε από την αμαρτία»...

- **Επιστολή Β΄ Πέτρου 2, 1-3**



Παπαδοπούλου Λιάνα/ Α΄ Λυκείου/ Υλικό



Η Νέα Εποχή θέλει όχι ν' αδειάσουν οι Εκκλησίες, αλλά να γεμίσουν με ανθρώπους πού θα έχουν αλλοιωμένο το φρόνημα, την ορθόδοξη πίστη.

Διαστρέφουν την ιστορία και προσπαθούν να δυσφημήσουν τον

Χριστιανισμό «σαν εποχή περιορισμού και στενότητας.

Σ' αυτήν κυριαρχούσαν οι εντολές, ο έλεγχος των Ιερέων, τη δίωξη των ελεύθερα σκεπτόμενων ανθρώπων, η εποχή των πολέμων, της αποικιοκρατίας, της καταστροφής της φύσης.

+π.Αντώνιος Αλεβιζόπουλος

ΜΑΙΤΡΕΥΑ ο « ηγέτης» της Νέας Εποχής

Παπαδοπούλου Λιάνα/ Α' Λακείου/ Υλικό

“Σύμφωνα με την κ. Ρύντεν, η αγάπη και η εκτίμηση «του Χριστού» προς το πρόσωπό της ήταν στον απόλυτο βαθμό, σε σημείο που την εξομολόγησε και την κοινώνησε[13] ο ίδιος, της ζήτησε να τον ευλογήσει[14] και να τον αγαπά διακαώς, διότι εξαιτίας της οι ψυχές ελευθερώνονται”

http://www.egolpion.net/vasoula_patriarxeio.el.aspx#ixzz2sRpQ20ZI

**ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ**

**Ανακοινωθέν περί της
Βασιλικής Παρασκευής
Πεντάκη – Ρύντεν
(Βασούλας).
(16.03.2011).**

more:http://www.egolpion.net/vasoula_patriarxeio.el.aspx#ixzz2sRpQ20ZI



- Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας απαγορεύει την προπαγάνδα.
- Προπαγάνδα είναι η προσπάθεια διάδοσης και επιβολής με όλα τα μέσα, κοινωνικών πολιτικών και θρησκευτικών ιδεών.
- Η προπαγάνδα στοχεύει στην πλήση εγκεφάλου του δέκτη ιδεών.
- Πηγή: Ματακιάς, Α. (n.d.) *Λεξικό Εννοιών*. Πελεκάνος: Αθήνα, σελ.508



**ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ
Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ**

http://www.egolpion.net/bugarach_irene.el.aspx#ixzz2sRvH7KJv



Παπαδοπούλου Λιάνα/ Α' Λυκείου/ Υλικό

ΤΟ ΠΙΟ ΜΑΚΡΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
Αποδέχθηκε μια πρόσκληση για ένα «Σαββατοκύριακο Διαλογισμού» και
επέστρεψε σπίτι της μετά από...8 χρόνια!

http://www.egolpion.net/meditation_weekend.el.aspx#ixzz2sRxkDLuu



Παπαδοπούλου Λιάνα, Α Λυκείου Γλυφάδας

ΜΟΡΜΟΝΟΙ

Η σημερινή εκκλησία ιδρύθηκε από τον Τζόζεφ Σμιθ στη Fayette της Νέας Υόρκης το 1830. Οι Μορμόνοι πιστεύουν ότι η εκκλησία που ίδρυσε ο Ιησούς Χριστός είχε διαφθαρεί μετά τον θάνατο των αποστόλων, και η αποκατάστασή της στη σύγχρονη εποχή έγινε μέσω του Τζόζεφ Σμιθ, τον οποίο θεωρούν προφήτη.

Πηγή: <http://el.wikipedia.org/wiki/Μορμόνοι>



ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕ' ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΕΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Βόλος, 4 – 6.11.2013



Παπαδοπούλου Λιάνα/ Α' Λυκείου/ Υλικό

Η ΚΕ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας, πραγματοποιήθηκε, υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας στα Μελισσιάτικα Βόλου, από 4 έως 6.11.2013, με τη φιλόξενη φροντίδα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου και υπό την προεδριαν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου, Προέδρου της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, με θέμα: **«Το πρόβλημα της ασθενείας, αιρετικές και αποκρυφιστικές προσεγγίσεις»**

Ο Πρόεδρος της Συνδιασκέψεως
† Ο Θεσσαλονίκης Άνθιμος

Οι Εντεταλμένοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών

Οικουμενικού Πατριαρχείου, Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνός
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, Μητροπολίτης Πτολεμαίδος Προτέριος
Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, Αρχιεπίσκοπος Λύδδης Δημήτριος
Πατριαρχείου Ρωσίας, Ηγούμενος Θεοφάνης Λουκιάνωφ
Πατριαρχείου Σερβίας, Επίσκοπος Έγγρας Πορφύριος
Πατριαρχείου Ρουμανίας, Καθηγητής Κυπριανός Στρέτζα
Εκκλησίας Κύπρου, Πρωτοπρ. Δημήτριος Κωστόπουλος
Εκκλησίας Ελλάδος, Πρωτοπρ. Κυριακός Τσουρός
Εκκλησίας Πολωνίας, Πρωτοπρ. Ανδρέας Λέφτσιακ

Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον www.egolpion.com
17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Read more: http://www.egolpion.net/25_panor8odoxi.el.aspx#ixzz2sRzv4MJ9

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ

http://www.egolpion.net/6sumantisi_anakoino8en.el.aspx#ixzz2sS0hsx6y

Έχει βάσιμα υποστηριχθεί ότι τα μεγάλα ηθικά και κοινωνικά προβλήματα, που κατακλύζουν τον κόσμο μας, δεν οφείλονται στην έλλειψη θρησκευτικότητας, αλλά αντίθετα οφείλονται στην τόσο μεγάλη πίστη σε πλανεμένες δοξασίες.

Αυτή είναι και η βασική διαπίστωση των συμμασχόντων στην ΣΤ Συνάντηση του Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών, η οποία έλαβε χώρα από την 19^η μέχρι και την 22^α Σεπτεμβρίου 2013 στη Βουλγαρία.

Η Συνάντηση φιλοξενήθηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νευροκοπίου κ. Ναθαναήλ στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου-Χατζηδήμοβο Νευροκοπίου Βουλγαρίας υπό την αιγίδα της Εκκλησίας της Βουλγαρίας. **Στη Συνάντηση αυτή συμμετείχαν περισσότεροι από 100 σύνεδροι – εκπρόσωποι όλων σχεδόν των Ορθοδόξων Εκκλησιών:** του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας, Αντιόχειας, Ιεροσολύμων, Ρωσίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, των Εκκλησιών Κύπρου, Ελλάδας, Πολωνίας, Αλβανίας και Ουκρανίας, και πολλών Ορθοδόξων Πρωτοβουλιών, που ασχολούνται με τα θέματα των νεοφανών αιρέσεων.

ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ



Παπαδοπούλου Λιάνα/ Α' Λυκείου/ Υλικό



Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ



**ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
κ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ**



**ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΤΩΡΚΙΝ**



Παπαδοπούλου Λιάνα/ Α' Λυκείου/ Υλικό



ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ



ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ





<http://classicalchristianity.com/wp-content/uploads/2011/09/7th-Ecumenical-Council.jpg>

Παπαδοπούλου Λιαννα/ Α' Λυκείου/ Υλικό



325- Νίκαια



2013 Νευροκόπι ,Βουλγαρία





«Εγώ ειμί η ανάστασις και η ζωή. Ο πιστεύων
εις εμέ, καν αποθάνη, ζήσεται' και πας ο ζων
και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον
αιώνα» (Ιωάν.11:26)

Πηγές αναφοράς

- **Αρχική εικόνα:** Ρώσικη βυζαντινή φορητή εικόνα- Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού- Μόσχα. «Η Εκκλησία βαλλόμενη θριαμβεύει». Πηγή: www.orthodoxyicons.com
- **(Διαφάνεια 3)** Υλικό για την αίρεση «Νέα Εποχή»
<http://www.egolpion.net/dat/CD963DCF/image1.jpg?635272031581472405>
- **(Διαφάνεια 4)** Υλικό για την κ. Ρύντεν
http://www.egolpion.net/vasoula_vasi.el.aspx#ixzz2sRjU4yX
- **(Διαφάνεια 5)** Ματακιάς, Α. (n.d.) *Λεξικό Εννοιών*. Πελεκάνος: Αθήνα, σελ.508
- **(Διαφάνεια 6)** http://www.egolpion.net/bugarach_irene.el.aspx#ixzz2sRvH7KJv
- **(Διαφάνεια 7)** http://www.egolpion.net/meditation_weekend.el.aspx#ixzz2sRkDLuu
- **(Διαφάνεια 8) Μορμόνοι** Πηγή: <http://el.wikipedia.org/wiki/Μορμόνοι>
- **(Διαφάνειες 9,10) ΚΕ' ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ**, Βόλος, 4 – 6.11.2013
- **(Διαφάνειες 11-13)** 6η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ, 19-22 Σεπτεμβρίου 2013, Βουλγαρία
- **(Διαφάνειες 14-16)** Οικουμενικές Σύνοδοι, οδοδείκτες ελευθερίας και δημοκρατικότητας, άλλοτε και σήμερα.
- **(Διαφάνεια 17)** Ιωάν.11:26